



Benedictijns leiderschap voor de 21e eeuw

Leiderschapsreis in Umbrië, 20 - 25 september '20

Benedictijns leiderschap voor de 21e eeuw verbindt de kracht van een beproefde visie op leiderschap met de wetenschap en actuele praktijk van de 21e eeuw. Deze reis in de Valnerina, de geboortestreek van Benedictus, nodigt uit tot het doorleven van benedictijns leiderschap, het reflecteren op je eigen vragen en het versterken van je leiderschap in een veranderende wereld. Met de nodige inzichten en handvatten voor de dagelijkse praktijk van jouw leiderschap in je eigen context.

Een benedictijns leider leidt mensen en in het bijzonder hun bezieling. Hij of zij heeft de taak verschillende karakters te dienen, zodat ze elk tot hun recht komen en ertoe doen. Zo kan de hele organisatie groeien en bloeien.

Benedictijns leiderschap is luisteren en gehoor geven, iedere dag weer. Om dat daadwerkelijk mogelijk te maken is zelfkennis essentieel, net als balans en de nodige structuur om bezieling en vitaliteit dagelijks te voeden. Belangrijke elementen hierbij zijn het creëren van een dagelijks ritme van handelen, reflectie, inspiratie, beweging en rust, oog voor de plekken waar je de dingen doet, een veilige basis en aandacht voor de menselijke maat.

Ervaar tijdens deze reis de betekenis van benedictijns leiderschap voor jouw eigen leiderschap.

www.giottocp.com

Voor wie?

Voor leiders, gedreven professionals in organisaties, ondernemers en trainers. Voor wie verlangt naar even los van de dagelijkse praktijk reflecteren op je eigen (leiderschaps)vragen, de tijd waarin we leven en de inspirerende werking van Benedictijns leiderschap. Het delen van ervaringen en inzichten en leren van elkaar zie je als een meerwaarde.

Wat brengt de reis?

- inzicht in de integrale visie op benedictijns leiderschap en in de praktische toepassing ervan
- het ontwikkelen van ruimte, innerlijke rust, bewustzijn en veerkracht
- luisteren en voelen wat er leeft en voor welke uitdagingen je staat
- standvastig weten waar je voor staat en koers bepalen
- inzicht in het blijvend voeden van bezieling, stimuleren van vitaliteit en een veilig team
- de vertaalslag naar concrete toepassing met krachtige handvatten voor de dagelijkse praktijk



Aanpak leiderschapsreis

De reis begint al bij het voorgesprek een maand voor vertrek rondom motivatie, vragen en wensen.

De vijf dagen in Umbrië doorleef je de betekenis van benedictijns leiderschap voor je eigen leiderschap, zowel voor jou persoonlijk als voor jou als leider van je team en organisatie.

Op reis benutten we de stilte, oefeningen in het richten van aandacht en het ontwikkelen van bewustzijn, de wijsheid van Benedictus in combinatie met actuele wetenschappelijke neuro-, gedrags- en leiderschapsinzichten en onze eigen vragen en ervaring uit de praktijk.

We werken op bijzondere plekken die samenhangen met het leven en de spirit van Benedictus. Zo wandelen we naar de indrukwekkende hoogvlakte de Piano Grande in de Monti Sibillini, bezoeken het door de aardbeving getroffen Norcia en wonen de getijden bij van de jonge monniken die een klooster stichtten op het geboortehuis van Benedictus in Norcia en na de aardbeving een nieuw klooster bouwden in de heuvels van Norcia. Dagelijks genieten we van de pure Umbrische gastronomie en de sfeer en rust van het voormalige klooster met park rondom.

Enkele maanden na afloop van de reis komen we opnieuw samen om terug te kijken wat de reis ons heeft gebracht, inzichten en ervaringen te delen en elkaar te ondersteunen bij het 'nieuwe' leiderschap in de praktijk.



Het dagelijks ritme

- 07.30 uur meditatie
- 08.15 uur ontbijt
- 09.15 uur inleiding, reflectie en uitwisseling op locatie
- 13.00 uur lunch
- 14.00 uur wandeling, bezoeken, ontmoetingen en dialoog
- 17.00 uur ontspanning
- 18.30 uur individuele reflectie
- 19.00 uur meditatie en gezamenlijke reflectie
- 20.00 uur diner

Begeleiding en gastspreker

Drs. Yvonne Nieuwenhuijs is praktisch filosoof, cultuurhistoricus, trainer en auteur van het boek 'Benedictijns leiderschap. De Regel van Benedictus als inspiratiebron'. Zij is thuis in Umbrië. Zestien jaar geleden werd zij in Norcia gegrepen door de stilte en toewijding van monniken en door de kracht van benedictijns leiderschap. Sindsdien ontwikkelt en begeleidt zij met energie, diepgang en lichtheid programma's persoonlijke ontwikkeling en leiderschap in Nederland en in Umbrië op de geboortegrond van Benedictus.

Zij is breed onderlegd en verbindt oude bronnen van wijsheid, hedendaagse wetenschap en praktijkervaring. Eerder was zij project- en programmaleider van innovatieve cultuurprojecten op het raakvlak van het publieke en private domein.

De oprichter van het benedictijner klooster in Norcia, Padre Cassiano, is gastspreker tijdens deze reis. Hij deelt met wijsheid, rust, humor en relativiseringsvermogen zijn ervaringen en inzichten rond leven en leiderschap.





Gebied en verblijf

De reis vindt plaats in de Valnerina in Umbrië. De aard en de kwaliteit van het verblijf daar versterken in hoge mate de werking van het programma. De Valnerina is een vallei in Umbrië waar al sinds de Romeinse tijd mensen verblijven in de luwte, even weg uit de schijnwerpers van het dagelijkse leven. De vallei staat bekend om zijn diversiteit aan landschappen, ongereptheid en gastronomie.

We logeren in een sfeervol voormalig klooster. Alles ademt er kwaliteit. We hebben onze eigen ontmoetingsruimtes, waaronder een comfortabele lounge en sobere kapel en diverse plekken buiten in het park rondom met fonteinen, stroompjes en een zwembad. Iedereen heeft een eigen kamer, voorzien van een eigen badkamer of een per 2 kamers gedeelde badkamer. We genieten overdag van een Umbrische lunch op bijzondere locaties in de vallei en dineren 's avonds in het gastronomisch restaurant van het klooster.

Een leef- en werkomgeving die uitnodigt tot ontspannen, wandelen, inspiratie, reflectie en dialoog dichtbij de bron.

Deze reis is inclusief

- voorbereidend gesprek rondom motivatie, vragen en wensen
- 6-daagse reis met 5 dagen programma, begeleiding en cursusmateriaal
- 6 dagen volledig verzorgd verblijf met alle maaltijden, water en 's avonds wijn
- transfer vanaf het vliegveld in Rome naar Umbrië en alle vervoer ter plaatse
- om onze voetafdruk te verkleinen reizen we CO2-neutraal
- vervolgbijeenkomst van een halve dag na afloop van de reis
i.s.m. ELLLA een leven lang leren academie

Meer informatie en aanmelden

Voor meer informatie en aanmelding zie onze website www.giottocp.com of neem gerust contact op met Yvonne Nieuwenhuijs als je benieuwd bent of dit bij je past, info@giottocp.com, 0651569138. Door de samenwerking met Labrys Reizen vallen onze reizen en retraites onder de voorwaarden van SGR, het Calamiteitenfonds en de ANVR.

Een leiderschapsreis voor uw organisatie

Overweeg je een leiderschapsreis voor je eigen team of organisatie?

We gaan er graag met je over in gesprek.

Arjen Gosker, arjangosker@ellla.nl, 0613048895, www.ellla.nl

Yvonne Nieuwenhuijs, info@giottocp.com, 0651569138, www.giottocp.com

Investing

Deelname aan de reis bedraagt: € 2.145 per persoon, exclusief btw. Dit bedrag omvat € 1.165 exclusief btw voor het leiderschapsprogramma, en € 980 voor het volledig verzorgd verblijf en alle vervoer ter plaatse.

Het bedrag is exclusief: Retourvlucht Amsterdam - Rome (op aanvraag), boeking en calamiteitenfonds € 25, eventuele eenpersoonskamertoeslag € 150 en reis- en annuleringsverzekering. Alle te boeken via Giotto Cultuurprojecten.

Speciaal voor alumni van ELLLA

Deelnemers van het ELLLA - alumninetwerk ontvangen bij inschrijving tot 20 maart een korting van 10% voor deze leiderschapsreis.

