

A photograph of two men in business suits engaged in a conversation. The man on the left is older with grey hair, and the man on the right is younger with dark hair. They are both looking towards each other. The image has a blue tint and a diagonal line running from the top right to the bottom left.

LEERGANG

BRONNEN VAN LEIDERSCHAP

REGIO ZWOLLE

Maak ruimte voor diepgang

ELLA

een leven lang leren academie

**"ERVARING IS NIET
WAT EEN MENS OVERKOMT;
HET IS WAT EEN MENS DOET
MET WAT HEM OVERKOMT."**

Aldous Huxley

MAAK RUIMTE VOOR DIEPGANG

ELLLA maakt groei van mensen, teams en organisaties waar. Talent zien, ontmoetingen begeleiden en helpen bij transformaties binnen en tussen organisaties. Dat is waar ELLLA - Een Leven Lang Leren Academie - voor gaat.

Als bestuurder of leider kent u inmiddels het klappen van de zweep. Het leven heeft vele rijke ervaringen en inzichten gebracht. U weet wat u waard bent en haalt niet zozeer voldoening uit persoonlijke successen, maar meer uit de betekenis die u heeft voor anderen. U verkeert in een fase waarin u kunt oogsten. Maar u verlangt ook naar verdieping, waardoor de relatie met uzelf en anderen een nieuwe dimensie kan krijgen. U voelt aan dat u nog niet 'klaar' bent. U verheugt zich op nieuwe perspectieven en ontwikkelingsmogelijkheden.

Bent u toe aan deze verdieping?

**"DEZE LEERGANG HEEFT ME
KOSTBARE KAIROS-TIJD
GEBRACHT. EN DAARMEE EEN
DIEP BESEF DAT JE ZONDER
STILSTAAN, RUST, NIETS
WILLEN, NOOIT TOT NIEUWE
INZICHTEN KOMT."**

Karin Cornelissen
Gemeente-secretaris Gemeente Raalte



WAT KUNT U VERWACHTEN

- Een individueel kennismakingsgesprek met een van de moderatoren.
- Bijeenkomsten aan de hand van zeven thema's die het 'innerlijke leven' van de mens raken.
- Kennismaking met denkers die in de loop der eeuwen deze zeven thema's hebben toegelicht en becommentarieerd.
- Ervaring die u op een andere wijze naar uzelf, uw leven en uw werk laat kijken.
- Inspirerende gastsprekers in de ochtend.
- Oefeningen, dialogen en momenten van (zelf)reflectie in de middag.
- Ruimte om actuele situaties en ervaringen in te brengen.

Sprekers, deelnemers en twee ervaren moderatoren vormen gedurende zeven maanden een spiegel en klankbord waaraan u uw gedachten, opvattingen, ervaringen en inzichten kunt toetsen en slijpen.

MEEDOEN OMDAT U

- Wilt ontdekken hoe u dat wat u beweegt nog meer tot uitdrukking kunt laten komen in uw organisatie en omgeving.
- Op zoek bent naar een geschikte plek, om met een stevige diepgang te reflecteren op uw denken en handelen.
- Van betekenis wilt zijn en blijven, voor uzelf en uw omgeving.
- Het goede leven wilt leven (streeft naar levenskunstenaarschap).

LEERGANG

BRONNEN VAN LEIDERSCHAP

STARTBIJeenKOMST 19 februari 2021 09.00-12.30 uur

De leergang wordt begeleid door Hannie te Grotenhuis en Mienke Schinkel



MODULE 1 - LEVENSKUNST

GASTSPREKER: JOEP DOHMEN

12 maart 2021

Eén van de hoofdvragen van de filosofie is: 'Wat is het goede leven?' Joep Dohmen, emeritus-hoogleraar aan de Universiteit voor Humanistiek, schrijver en één van de grondleggers van de praktische filosofie in Nederland, houdt het antwoord kort. Het goede leven is 'levenskunst' en betekent dat je actief vorm geeft aan je eigen leven. Joep laat zien dat de filosofie ons hierbij veel te bieden heeft. Zijn inleiding geeft ons het kader voor de gehele leergang. De middag staat in het teken van een bijzondere kennismaking met elkaar.



MODULE 2 - STIL DE TIJD

GASTSPREKER: JOKE HERMSEN

9 april 2021

Onze agenda zit doorgaans overvol en we zijn sterk bepaald door 'straks' en 'later'. Soms holt de drukte ons zelfs uit en verliezen we goede zin. Joke Hermesen, schrijver van romans en filosofische boeken, herinnert ons aan Kairos, 'de god van het geschikte ogenblik'. Een heel andere figuur dan Chronos. Kairos is het die de bevoegdheid, het enthousiasme, de verwondering en de creativiteit in ons wakker maakt. Herkennen wij deze momenten van geluk en vervulling in ons eigen leven? Wat brengen ze teweeg? Kunnen we deze 'Kairos-momenten' ook zelf scheppen? Hebben we er invloed op?



MODULE 3 - OMARM COMPLEXITEIT

GASTSPREKER: RENÉ TEN BOS

21 mei 2021

De wereld staat voor ongekende uitdagingen op alle terreinen van (samen-)leven. Er zijn geen gemakkelijke oplossingen voor handen en alles hangt met alles samen. We kunnen met recht stellen dat we in een complexe wereld leven. Een té complex systeem om werkelijk te bevatten. Het is belangrijk dat we deze complexiteit erkennen en onszelf - nederig - toestaan om 'het niet te weten'. Met René ten Bos, hoogleraar en filosoof, verkennen we hoe we de complexiteit van onze wereld kunnen omarmen en desondanks toch vol goede moed blijven.



MODULE 5 - EEN MENS IS (G)EEN ROBOT

GASTSPREKER: CIANO AYDIN

18 juni 2021

Hoe kunnen we technologie maximaal in ons bestaan integreren en tegelijkertijd ons daartoe zo kritisch houden dat we onszelf tot authentieke wezens kunnen ontwikkelen? Gastspreker Ciano Aydin is onder andere hoogleraar Filosofie van de Technologie aan de Universiteit Twente. Aydin doet onderzoek naar technologie die ingrijpt op de menselijke existentie; hij richt zich vooral op de invloed van technologie op identiteit, cognitie, vrijheid en verlangen. We verkennen met elkaar of voortschrijdende technologie werkelijke vooruitgang is en hoe wij daar een positieve rol in kunnen vervullen.



MODULE 4 - MOEDIGE GESPREKKEN

GASTSPREKER: JOS KESSELS

10 september 2021

De wereldberoemde filosofen Socrates en Plato schoolden hun geest en spoorden anderen aan net zo te doen. Je moet je geest scholen, op zelfonderzoek uitgaan, ontdekken wat je weet en wat je niet weet, jezelf oefenen in deugdzaam leven. 'Want', zo confronteerde Socrates zijn dikwijls ambitieuze toehoorders, 'hoe wil je iemand bijbrengen wat je zelf niet bezit?' Jos Kessels, filosoof, schrijver en ondernemer heeft vrijwel zijn hele werkzame leven gewijd aan het Socratisch gesprek. Een gesprek over netelige kwesties en dilemma's. Altijd komt dan als eerste de vraag op: 'Wat gaat je hier het meeste aan het hart?', en vervolgens: 'Wat heb je dan te doen, gegeven de vier kardinale deugden?'



MODULE 6 - MACHT EN RECHTVAARDIGHEID

GASTSPREKER: REMKO VAN BROEKHOVEN

8 oktober 2021

Eén van de vier kardinale deugden is 'justitia', dat we mogen vertalen met rechtschapenheid of rechtvaardigheid. Woorden die we in het dagelijks leven niet vaak in de mond nemen – misschien omdat we menen dat ze een maatje te groot voor ons zijn. Rechtvaardigheid echter is een ideaal dat in een open, democratische samenleving als de onze voortdurend levend gehouden moet worden door actieve burgers en welbewuste leiders. Remko van Broekhoven, politiek filosoof en schrijver, zal ons inwijden in het gedachtegoed van grote denkers over rechtvaardigheid en gaat met ons in gesprek over de mogelijke betekenis van deze kardinale deugd in ons leven en werk.



MODULE 7 - VRIENDSCHAP

GASTSPREKER: WIL DERKSE

5 november 2021

Aristoteles meende dat een leven zonder vriendschap geen menselijk leven was. Vele filosofen na hem hebben soortgelijke woorden gesproken. Wonderlijk eigenlijk, hoe iets zonder veel nut, toch zo essentieel is in een mensenleven. Wat betekent vriendschap in ons eigen leven? Zijn we een vriend voor onszelf? Heeft vriendschap in onze organisaties onze aandacht? Wil Derkse, schrijver, leraar en beoefenaar van de Benedictijnse spiritualiteit vertelt ons over verschillende vormen van vriendschap en waarom vriendschap zo onmisbaar is. De leergang sluiten we 's middags op passende wijze af.

"JE KUNT ALLEEN GROEIEN ALS MENS, ALS JE DE RUST NEEMT OM EEN MOMENT VRIJ VAN HET RENDEMENT TE CREËREN". GUN JEZELF DIT MOMENT DOOR DEZE LEERGANG TE VOLGEN! "

Ludo Mennes
Directievoorzitter Rabobank
Assen en Noord-Drenthe



ZIE DE MENS

Om een goede start te maken en een passende groep samen te stellen, nodigen we u allereerst uit voor een persoonlijk gesprek. In dit gesprek leren we elkaar beter kennen en krijgen we scherper zicht op uw ontwikkelbehoefte. Van hieruit kijken we samen hoe de leergang voor u van waarde kan zijn.

REFLECTIEGESPREK | MASTERAVONDEN

Als onderdeel van deze leergang bieden wij u een reflectiegesprek aan met een van de moderatoren. Daarnaast nodigen wij u, en uw eventuele partner, van harte uit voor het bijwonen van twee ELLLA-masteravonden met toonaangevende sprekers.

VOEDING VOOR DE GEEST

Goede boeken zijn onmisbare voeding voor geest en gemoed. U ontvangt een rijk boekenpakket.

EEN BIJZONDERE LOCATIE

De bijeenkomsten vinden vrijdags plaats van 09.00 tot 17.00 uur bij Mooirivier in Dalfsen. De locatie is gelegen op een bijzondere plek aan de Vecht.

**FILOSOFEN
AAN HET
WOORD
OVER...**



zelfkennis

"WIE DE WERELD WIL BEWEGEN, ZAL EERST ZELF IN BEWEGING MOETEN KOMEN."

Socrates

moed

"I LEARNED THAT COURAGE WAS NOT THE ABSENCE OF FEAR, BUT THE TRIUMPH OVER IT. THE BRAVE IS NOT HE WHO DOES NOT FEEL AFRAID, BUT HE WHO CONQUERS THAT FEAR."

Nelson Mandela

vriendschap

"EEN LEVEN ZONDER VRIENDSCHAP IS GEEN MENSELIJK LEVEN."

Aristoteles



WILT U DEELNEMEN AAN DEZE LEERGANG?

Deelname aan de leergang kost € 7.495,00 exclusief btw. Dit omvat het bijwonen van zeven modules van 09.00-17.00 uur, twee master-avonden en een reflectiegesprek. Ook het lesmateriaal, een set inspirerende boeken en de accommodatiekosten zijn bij de prijs inbegrepen.

MAAK UW INTERESSE KENBAAR

Voor meer informatie over deze leergang kunt u contact opnemen met Hannie te Grotenhuis (06 4309 7992 of hannietegrotenhuis@ellla.nl) of met Mienke Schinkel (06 2294 6979 of mienkeschinkel@ellla.nl). Bij interesse in de leergang nodigen wij u van harte uit voor een persoonlijk gesprek om de mogelijkheden te bespreken.

NA DEELNAME

Alle deelnemers die de leergang hebben afgerond, worden uitgenodigd voor het ELLLA-alumninetwerk. Dat is de manier om betrokken en geïnformeerd te blijven, andere deelnemers te blijven zien en ervaringen uit te wisselen.

www.ellla.nl

ELLLA

een Leven Lang Leren academie